

De Margerie-gletsjer in Glacier  
Bay National Park.

# Ahhh... ALASKA!

TEKST HARMKE KRAAK  
FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE

We vlogen met een helikopter boven de gletsjer, wandelden in een berenbos en navigeerden door een surrealistisch ijslandschap. Wie droomt er niet van een cruise naar Alaska?

MET DANK AAN ZEEJOUFS.NL





De skyline van Seattle met op de achtergrond Mount Rainier.

Downtown Seattle.



## Ketchikan was WERELDNIEUWS toen een ZWARTE BEER er dood-gemoedereerd een SUPERMARKT binnenwandelde

**O**p het papiertje in het *fortune cookie* dat ik in de haven van Seattle bij een kop koffie krijg, staat: ‘You will have

*much to give thank for in life*’. Hoe toepasselijk voor wie op het punt staat een droomcruise te maken. We gaan aan boord van de Crown Princess, met een capaciteit van 3.000 passagiers. Bij stralend weer varen we Seattle uit. Vanaf het zwembad op het achterdek zien we de skyline van deze Amerikaanse industriestad – Boeing en Starbucks komen er vandaan – en de besneeuwde top van Mount Rainier uit het zicht verdwijnen. We zetten koers naar de noordelijkste staat van de VS: Alaska! De vlag van Alaska is blauw met gouden sterren en werd bedacht door een

dertienjarige jongen, die er in 1927 een ontwerpwedstrijd mee won. De hele volgende dag zijn we op zee, maar ons vervelen is er niet bij. Er is een duizelingwekkende hoeveelheid activiteiten aan boord, zoals een cursus fotografie voor als er straks walvissen te zien zijn, een trivia-quiz en een lezing over beroemde schilders. ‘Rembrandt kwam uit de buurt van Amsterdam’, opent de kunstexpert zijn betoog, want ach, wat zegt de stad Leiden de gemiddelde Amerikaan immers...’s Avonds is er een galafeest. De kapitein houdt een welkomstspeech en de passagiers staan in de rij bij de toren van champagneflûtes. We eten een voortreffelijke waldorfsalade bij een van de restaurants aan boord en wonen de Motown-show bij in het theater op het schip, een swingend dansspektakel.

### PER HELIKOPTER NAAR DE GLETSJER

De zee is onwerkelijk kalm als de zon rond een uur of zes langzaam boven de horizon rijst. Het schip glijdt over het water, terwijl de hemel achter de besneeuwde bergtoppen oranje kleurt. Het loont om zo vroeg aan dek te zijn, want bij het ochtendgloren duiken er bultrugwalvissen op! Ze spuiten fonteintjes en gooien hun staart in de lucht om



De helikopter van pilote Tracy.

vervolgens minutenlang onder water te verdwijnen. Tijdens het ontbijtbuffet varen we langs de eerste gletsjers. Alaska kent *tidewater glaciers*, die tot in zee reiken, en *hanging glaciers*, die hoger in de bergen liggen in een soort kom. We meren aan in de stad Juneau, vernoemd naar Joe Juneau die in 1880 goud vond op deze plek. Het leidde tot een goudkoorts. Bij de excursiedesk aan boord boeken we een helikoptertour naar de Mendenhall-gletsjer. Aan wal staat een busje gereed dat ons naar de basis brengt. Pilote Tracy vliegt ons en enkele andere passagiers in een blauwe helikopter van North Star naar de gletsjer. Tracy woont met haar man, die ook piloot is, op Hawaï en in de winterperiode werken ze hier in Alaska. De helikopter heeft rondom ramen, dus hebben we een geweldig zicht op de bossen beneden ons. ‘Zien jullie weleens beren van bovenaf?’ vraag ik. Ik heb het nog niet gezegd of ik spot een zwarte beer in de diepte. Goed gezien, je bent aangenomen’, lacht Tracy. Het logge dier maakt zich met een soepele tred uit de voeten. De bossen maken nu plaats voor gletsjers. We landen op een vlak gedeelte van het ijs en binden *spikes* onder. De kunst is – *unladylike* – wijdbeens te lopen om jezelf niet met de punten te verwonden. Om steilere stukken ijs te beklimmen dragen we een pikhouweel. De energieke Mariah is onze gids. Ze toont ons vervaarlijk diepe kloven met binnenin prachtig helblauw ijs. Iets verderop houden we halt bij een riviertje waar we onze thermoflessen vullen met helder gletsjerwater. ‘Het water is zuiver en mineraalrijk’, zegt Mariah. Ook smeren we het gruis van gletsjergesteente, *Silt*, op onze gezichten. In modderige hoopjes ligt het langs de rivier verspreid. ‘Zo’n *Glacier Facial* maakt je jaren jonger’, lacht Mariah. We brengen uren door op de ijsvlakte tot Tracy’s helikopter ons weer oppikt.

### HOUTHAKKERSHUIZEN EN TOTEMPALLEN

De volgende haven op de vaarroute is Skagway. De naam komt van de Tlingit-indianen en betekent letterlijk ‘winderige plaats met schuimkoppen op het water’. En dat blijkt! De kapitein kondigt aan dat arctische winden ons beletten vandaag in Skagway aan te leggen. De Crown Princess kiest daarom voor een alternatieve route en meert aan in het zuidelijker gelegen plaatsje Haines. Het levert prachtige plaatjes op van het schip in de kleine haven, tegen een decor van hoge bergtoppen. In Haines zelf bepalen Victoriaanse villa’s het straatbeeld. Een van deze houten huizen herbergt het atelier van houtbewerker Tresham Gregg. Hij snijdt de prachtigste totempalen en ijsberen uit cederhout en versiert zijn objecten met ovale symbolen in blauwgroen en zwart. Tresham licht toe: ‘Het zijn in feite ogen, waarmee ik mijn kunstobjecten een ziel geef. Hoe gedetailleerder de ogen, hoe



krachtiger de uitstraling!’ Na een rondwandeling door Haines nemen we deel aan een excursie naar de afgelegen wildernis van Bald Eagle Preserve. We rijden over Haines Highway, een ‘snelweg’ zonder files, want zo dunbevolkt is dit gebied. De weg voert langs puntige bergen waar mistflarden omheen hangen. Aangekomen in het reservaat maken we een boottochtje op de Chilkat-rivier. De zon breekt door en het wordt een schitterende tocht langs imposante Alaska State Trees, oftewel sitkasparren. In de rivier zwemmen veel soorten zalm en dat betekent dat we goede kans hebben beren te zien, volgens de bestuurder van het motorbootje die oogt als een ruige goud-



Hike op de Mendenhall-gletsjer.

Aan boord van de Crown Princess.





De Margerie-gletsjer in Glacier Bay.



zoeker. Beren zien we (nog) niet, wel hangende gletsjers. Dan komen we op een breed stuk van de rivier. Hier schakelt de bootman de motor uit, zodat we van de natuur kunnen genieten. Minutenlang blijven we muistil, terwijl we turen naar de overvliegende valken en zeearenden. Terug aan boord van de Crown Princess is de stilte van de natuur ver te zoeken en storten we ons in het feestgedruis, want zo voelt het elke avond opnieuw. Ditmaal treedt een bekende komiek op in het theater, Carlos Oscar. De zaal is afgeladen. Hij is dan ook écht geestig en neemt de gang van zaken aan boord flink op de hak. Zo dacht hij met zijn P-suite een Penthouse-suite in handen te hebben, tot hij bemerkte dat hij niet met de lift omhoog maar omlaag moest... 'Mijn uitzicht is een aquarium', grapt hij. Ook wij hebben een suite op het P-dek, zonder balkon en met patrijspoort, maar wel comfortabel en uiteraard boven de zeespiegel.

## VAREN TUSSEN IJSBERGEN

Een van de hoogtepunten van deze cruise is de vaartocht door Glacier Bay in de Golf

## We smeren het GRUIS van gletsjergesteente OP ONZE GEZICHTEN



Water tappen op Mendenhall-gletsjer.



van Alaska. We naderen dit nationale park, dat wordt gekenmerkt door een surrealistisch ijslandschap, via de wateren van Icy Straight. Er mogen per dag maar twee cruiseschepen Glacier Bay binnenvaren om het gebied zo ongerept mogelijk te houden. In alle vroegte klimmen rangers via een touw ladder aan boord om over dit gebied te vertellen. Een van hen, Fay, komt met een persoonlijk relaas. Als kind vertelde ze haar zussen al dat ze later met een *park ranger* wilde trouwen, en dat gebeurde ook. Nu woont ze samen met haar ranger in een klein dorp aan de rand van het nationale park. Ze laat de zaal wat beelden uit de winter zien wanneer de temperaturen rond de vijftig graden onder nul liggen en Glacier Bay compleet onder een sneeuwlaag is bedolven. Ook toont ze prachtige foto's van dieren die in het gebied voorkomen, zoals zeeotters die we vanochtend al in het water zagen buitelen. 'Zeeotters eten per dag een kwart van hun eigen gewicht', vertelt ze. En over de bulrugwalvissen: 'Deze walvissen komen helemaal uit Hawaï naar Glacier Bay om voedsel

Cruise passagier op de Mendenhall-gletsjer.

te zoeken; de wateren hier zijn rijk aan plankton. Elke walvis is te herkennen aan zijn staart. Die is uniek zoals een vingerafdruk.' Er leven ook bruine en zwarte beren in het gebied. Verder komen er zeeleeuwen, zeearenden en andere grote zeevogels voor. Fay prijst de helende werking van de natuur en hoopt dat we deze magische plek op aarde voor altijd in ons hart zullen sluiten. En dan wordt het hoog tijd om een kijkje aan dek te nemen! De eerste gletsjer die we zien opdoemen is de Margerie-gletsjer. Deze *tidewater*-gletsjer is meer dan anderhalve kilometer breed. Een muur van puntige ijsschotsen schittert in de zon. In het smaragdgroene water drijven witte puntjes; ijsbrokken die van de gletsjers afkalven. De Crown Princess manoeuvreert er voorzichtig tussendoor, terwijl we de gletsjer steeds dichterbij naderen. Het schip draait langzaam rond zodat alle passagiers goed zicht hebben. De tweede gletsjer is de Lamplugh-gletsjer, ook een *tidewater*-gletsjer en al even adembenemend.

## ALASKAN LOLLIPOP

Na het surrealistische Glacier Bay naderen we een dag later Ketchikan. In dit plaatsje hebben we gelegenheid aan land te gaan. Het levendige stadje met houten huizen op palen was in 2011 wereldnieuws toen een zwarte beer er doodgemoedereerd een supermarkt kwam binnenwandelen. Ketchikan heeft zichzelf benoemd tot zalmhoofdstad van de wereld. Vijf soorten zalm zwemmen in de omringende wateren. We bezoeken in de omgeving Tongass National Forest en wandelen met een ranger tussen de imposante hoge bomen, waaronder Western Red Cedars. Het cederhout wordt door de indianen uit dit gebied gebruikt voor kano's, totempalen en huizen. In sommige bomen bevinden zich holen, waar de beren straks hun winterslaap zullen doen. Op een boomstam zien we de afdruk van een berenklauw. Ver weg kunnen ze niet zijn... Via een houten bruggetje steken we een stroompje over en dan is het raak. Enkele zwarte beren vissen op zalm in het kabbelende beekje beneden ons. Een van de beren waggelt over een boomtak die dwars over het water hangt. De zalm ligt letterlijk voor het grijpen. De beer hoeft zijn klauw maar in het water te steken of hij heeft beet. Hij peuzelt zijn vangst meteen op. We wandelen verder, komen langs een zalmkwekerij, bezoeken een vogelreservaat en lunchen bij George Inlet Lodge, lieflijk gelegen aan het water. Hier staat vers gevangen *Dungeness Crab* op het menu. De serveersters laten zien hoe we de krab kunnen pellen en eten. Het lekkerste gedeelte van de pootjes wordt *Alaskan Lollipop* genoemd. Nog meer verrukkelijk eten volgt die avond op de Crown Princess. Ditmaal dineren we bij een van de toprestaurants aan boord: Sabatini op dek zestien. We genieten er van verfijnde Italiaanse gerechten en goede wijn in een elegante setting. Het dessert slaan we echter over om de show van Wayne Hoffman in de Explorer's Lounge niet missen. Deze befaamde illusionist raadt bankrekeningen en nummerborden alsof het niets is en doet zijn publiek versteld staan. Inmiddels heeft ons schip de terugreis naar Seattle aanvaard, maar als bonus is er de volgende avond nog een tussenstop in de

Zwarte beer in Tongass National Forest.



De Crown Princess in de haven van Haines.



Houtbewerker Tresham Gregg in zijn atelier.



Whale Rider Gallery in Haines.

stad Victoria. Hét icoon van deze Canadese stad is The Empress uit 1908. Aan grandeur heeft dit klassieke hotel nog niets ingeboet, maar tegelijk blijkt het een hippe hotspot te zijn, waar een jazzband die avond voor veel sfeer zorgt. Dan is het tijd om terug aan boord te gaan en onze koffers te pakken. Vroeg in de morgen varen we de cruisehaven van Seattle binnen en komt er een einde aan dit ijselijk geweldige avontuur.



Tongass National Forest.



Witkopzeearend.



Zonsopgang op de vaarroute naar Juneau.

## ADRESSEN SEATTLE (WASHINGTON)

### ■ Westlake Center

Grote shoppingmall in Pine Street, de bekendste winkelstraat van Seattle met 'Food, Fashion, Health & Beauty'. 400 Pine Street, [westlakecenter.com](http://westlakecenter.com)

### ■ Nordstrom

Chic warenhuis, opgericht in Seattle, met design van bekende labels als Balenciaga en YSL. Top 100-notering in de Fortune-lijst van beste bedrijven. 500 Pine Street, [nordstrom.com](http://nordstrom.com)

### ■ Barneys New York

Mode, schoenen en tassen van de crème de la crème van internationale ontwerpers. Van Dries Van Noten tot Christian Louboutin. 600 Pine Street, [barneys.com](http://barneys.com)



Warenhuis Nordstrom in Seattle.



In afwachting van een boottochtje op de Chilkat-rivier.



### ■ Space Needle

Het landmark van Seattle. De ranke toren van 184 meter hoog heeft een observatiedek dat rondom uitzicht biedt over Seattle, de cruisehaven en besneeuwde top van Mount Rainier. Sla ook het Skycity Restaurant niet over. 400 Broad Street, [spaceneedle.com](http://spaceneedle.com)

## JUNEAU (ALASKA)

### ■ Annie Kaill's Fine Crafts Gallery

Keramiëk, ornamenten, sieraden, glaskunst en meer. In 2015 nog verkozen tot de beste galerie van Alaska. 244 Frontstreet, [anniekails.com](http://anniekails.com)

### ■ Alaska Jade Shop

Jade is de steen van Alaska. Uitgebreide collectie objecten en sieraden van jade uit de regio en andere delen van de wereld. 321 South Franklin Street, [jadestores.ca](http://jadestores.ca)

### ■ Glacier Silt Soap

Gepatenteerde zeep van gletsjersteen volgens beproefd familie-recept. Mineraalrijk en verzachtend. Mét webshop. 356 South Franklin Street, [glaciersmoothie.com](http://glaciersmoothie.com)

### ■ NorthStar Trekking

Helikoptertours boven Alaska, onder meer naar de Mendenhall-gletsjer. Excursies zijn te boeken via Princess Cruises of aan boord van het schip. [northstartrekking.com](http://northstartrekking.com)

## HAINES (ALASKA)

### ■ Mountain Market

De geur van vers gebrande koffie komt je tegemoet bij deze lokale lunchroom annex koffiebranderij downtown. 151 3rd Avenue, [mountain-market.com](http://mountain-market.com)

### ■ Sea Wolf Gallery

Bezoek het atelier van houtbewerker Tresham. Hij groeide op in Zuid-Alaska en maakt onder meer totempalen, maskers, sieraden en poppen. Ft. Seward Drive, [tresham.com](http://tresham.com)

### ■ American Bald Eagle Foundation

Inspirerend en informatief centrum over de Bald Eagle ofwel witkopzeearend. 113 Haines Highway, [baldeagles.org](http://baldeagles.org)

### ■ Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve

Beschermde natuurgebied met het grootste aantal witkopzeearenden ter wereld. Wij maakten er een boottochtje op de rivier. [dnr.alaska.gov/parks](http://dnr.alaska.gov/parks)

## KETCHIKAN (ALASKA)

### ■ Creek Street

Nu zijn er winkeltjes, maar tijdens de Gold Rush was dit de rosse buurt. Totempalen flankeren deze historische straat langs Ketchikan Creek. [creekstreetketchikan.com](http://creekstreetketchikan.com)

### ■ George Inlet Lodge

Dit Hans-en-Grietje-huisje is hét adres om krab te eten, compleet met instructies over hoe de tentakels te verorberen. 11728 South Tongass Highway, [catchcrabs.com](http://catchcrabs.com)

### ■ Tongass National Forest

Dit bos strekt zich uit over Zuidoost-Alaska en is het territorium van bruine en zwarte beren. De rangers kennen alle ins en outs van het gebied. [travelalaska.com](http://travelalaska.com)

## VICTORIA (CANADA)

### ■ Munro's Books

Geweldige boekhandel waar liefhebbers uren zoet zijn. Van romans, thrillers en studieboeken tot reisgidsen, strips en kinderboeken. 1108 Government Street, [munrobooks.com](http://munrobooks.com)

### ■ Fairmont Empress Hotel

Een ware blikvanger is dit oudste en meest luxueuze hotel in Victoria met zijn veelgeroemde Willow Stream Spa. 721 Government Street, [fairmont.com](http://fairmont.com)

### ■ The Butchart Gardens

Meer dan honderd jaar oude tuinen nabij Victoria in weelderige Britse stijl. Het hele jaar geopend. 800 Benvenuto Avenue, Brentwood Bay, [butchartgardens.com](http://butchartgardens.com)



Totempalen in Tongass National Forest.



Het betoverende Glacier Bay National Park in Alaska.



*Geïnspireerd geraakt door de imponerende natuur van Alaska?*

## 10 dagen Alaska met het luxueuze cruiseschip Emerald Princess!



### WANNEER?

Vertrek 5 augustus 2017 (inclusief vlucht)  
Cruisecode: EMR38

### PRIJS:

De prijzen van de cruise zijn als volgt:  
Binnenhut: €3.031  
Buitenhut: €3.166  
Balkonhut: €3.751  
Suite: €3.976

Dit zijn vanafprijzen. Beschikbaarheid/  
wijziging o.b.v. 2 pers., volpension,  
voordeligste klasse en genoemde extra's  
per hut o.b.v. 2 pers.

### INCLUSIEF

Hotelovernachting in Red Lion,  
Seattle (Airport)

Vlucht met KLM (of partner)

Ontbijt, lunch en diner

Havengelden

Luchthavenbelasting

### EXCLUSIEF

Foaien

Transfers (tenzij vermeld)

Persoonlijke uitgaven en verzekeringen

Bijdrage calamiteitenfonds

Eventuele vluchtoeslagen

Toegang tot specialiteitenrestaurants

### ZIN IN DIT AVONTUUR?

De reis boekt u door te bellen met  
Zeetours: 010 - 28 23 880

**CHECK ZEECRUISE.NL OF NEEM  
CONTACT OP MET ONZE KLANTEN-  
SERVICE VOOR DE LAATSTE  
INFORMATIE**



### WAT TE VERWACHTEN:

Je beleeft op de meest comfortabele manier het indrukwekkende natuurschoon van Alaska. En er staat meer op het programma: Vanuit Ketchikan bezoek je het wereldberoemde totempark. Je ontdekt één van de bekendste steden uit de tijd van de Goldrush, Skagway. Juneau, de hoofdstad van Alaska verken je te voet: dé manier om de unieke sfeer in deze stad op te snuiven. En je geniet tijdens de dagen op zee uiteraard van de prachtige natuur, vergezichten en faciliteiten aan boord.

### LEVEN AAN BOORD:

Je vertrekt vanuit Seattle en verblijft op het

uiterst luxueus cruiseschip Emerald Princess waar het je aan niets zal ontbreken! Het moderne, ruim opgezette schip heeft veel aandacht voor culinaire zaken. Er zijn drie restaurants, drie specialiteitenrestaurants, een bistro, pizzeria, grillrestaurant en buffetrestaurant. Aan boord is volop entertainment. Er zijn maar liefst vier zwembaden, ligbedden met handdoeken, jacuzzi's, diverse bars en lounges, er is een theatre, een casino, internetruimte, winkels, een spa en zelfs een golfsimulator!

### BIJZONDER

Elegance-lezeressen krijgen een boordtegoed van €100 cadeau! ■

